

Johan en Pirre wiet

De Nacht van de Magiërs



Peyo

De Nacht van de Magiërs

Scenário van Yvan Delporte
en Thierry Culliford.
Tekeningen van Alain Maury.
Inkleuring van Nine



LE LOMBARD

STRIPS VAN 7 TOT 77 JAAR



Eerste Uitgave

© PEYO 1998

© Lombard Uitgaven (EDL – B&M n.v.) - 1998
Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing streng voorbehouden voor alle landen.

D.1998.0086.92

ISBN - 90.5581.145.9

Wettelijk depot : mei 1998

De Nacht van de Magiërs

Zonnestralen dringen door de ochtendnevel in het Kolenbrandersbos...

Johan, moeten we nou echt hier doorheen?

Het is de kortste weg, Pirrewiet. Bezwaren?

Het schijnt dat hier heksen wonen! Ik voel er niets voor om in een pad veranderd te worden! Trouwens, ik ruik zwavelrook!

Ha! Ha! Geloof je nog in die bakers-sprookjes?

Je ruikt het vuur van de kolenbranders!

Er is hier helemaal geen kolenmijn!

Doe niet zo dom! Kolenbranders maken houtskool!

Ze dekken brandend hout af met een laag aarde om...

AAAAH!









...En nu wil ik weten waar die zilveren rammelaar is, Omnibus!



Dat zul je nooit weten, Ubiquitas! Ik zal nooit toestaan dat je de Machtsbol in elkaar zet!



Zeg op of ik snij je strot af, ouwe gek!

Ik ben niet bang te sterven!



Je bent inderdaad koppig genoeg om je geheim mee te nemen in het graf. Maar...



...je knecht zal het me beslist vertellen!



Kijk diep in m'n ogen!

Nee, Olivier!



Je hoofd wordt zwaar... Je gaat slapen en praat in je slaap... Je vertelt me waar je meester de zilveren rammelaar verbergt!

OLIVIER!
NEE!



In... in het kistje onder de kelder-vloer...



Neem van mij aan, Johan, dat het een stuk korter is! De weg door het bos is veel langer!





Wie zijn dat nu weer?

Klein kreng!

We grijpen haar!

Schande!



Hebben jullie dat heksje voorbij zien komen?

Dat... dat grietje? Eh...



Wat willen jullie van haar?



Ze is een toverkol!

Sinds zij hier gekomen is, vliegen schuren en hooizolders vanzelf in brand!

Het vee gaat dood!

De melk schift!

Sinds zij hier is, verrek ik van de reumatiek!



Ja! Dat meisje Amandine is een heks! Net als haar moeder Myriam! Ze moeten sterven!



Ik ken hun schuilplaats in het Everzwijnenbos! Laten we er samen naartoe gaan om ze voor hun wandaden te straffen!

JA!

Ter dood!

We zullen ze verbranden!





HA! HA!
HA!
BING
Au!



?! Aée...
waar is die
andere
gebleven?



IEIEIE!
We hebben geen
tijd te verliezen,
Amandine! Je moe-
der en jij zijn in
groot gevaar!



M'n
moeder?
Maar...
hoe..?

De boeren! Een
man in het paars
zei dat hij wist
waar jullie
woonden!



In het paars?
Dat is Ubiquitas,
de smiecht!



We
moeten
voort-
maken!



Daar zijn ze! Ze heeft
handlangers!

Daar!

We
hebben
haar!

Ter
dood!

Grijp
haar!

Oef! M'n
reumatiek!



Ik weet waar
ze heengaan!
Volg me!





Ik vervloek je, Ubiquitas!
Je boze plannen
zullen je ondergang
worden!



Ubiqui...
wie?



Ubiquitas!
Een gemene tovenaars
die mama's ring te pakken wil
krijgen om de Machtsbol in
elkaar te zetten...

O, maar dat
verklaart alles...
Zeg Johan, zullen we
terug naar het kas-
teel gaan? De koning
wacht met
het eten...



Geen sprake van,
Pirrewiet! Wemoeten
eerst vrouwen en
kinderen
beschermen!



Amandine, we vertrekken
meteen langs een omweg
naar de Kale Berg. Vergeet
je toverboek niet.



Stel je op langs de bosrand
met telkens tien el tussenruimte en
ruk op naar voren! Geen levende
ziel mag ontsnappen!



Roep me zodra je iets
vreemds ziet! Misschien
proberen die twee heksen
iets uit te halen!





De wind waait uit het oosten... Perfect!



Amandine, doop deze lappen in benzoë-azijn en geef ze aan onze vrienden.



Dat is om de neus en de mond te beschermen.



Mama gaat een vuur van wijnranken van Morpheus aansteken...



3'εττονοί ομο
βλο πρ βεχνοίνορ
πρ βελγρλν



Goed begrepen?
Als je iets verdachts
ziet, meteen
roepen!



Zeg Govert, wie is dat
bazige heerschap
eigenlijk?

Ik zou het
niet weten,
Lucas. Hij dook
op om ons te
helpen tegen
de heksen.



Het lijkt me geen gemak-
kelijke kerel! Om bang van
te worden...

Hee,
ruik
je die
geur?



Verdorie...
Ik geloof
dat...



...ik een
beetje slaap
krijg...
WAAAH!

RRNFFL
RRNFFL
RRNFFL



De slaapverwekkende rook heeft zich verspreid! We gaan!



Volg me!



Ik hoef jullie niet meer te blinddoeken! Na de nacht op de Kale Berg kom ik hier nooit meer terug!



Ik zie ze!

ERACHTERAAN!



Sneller, Sikje!
Ik vertrouw die
griezel niet!



Ze ontsnapt!
Myriam ontsnapt!
RRAAH! Ik ontplaf van
woede!



PSJOEFF



Langs het bos,
dan vallen we
minder op!



PSJOEFF



Zo, Myriam? Wilden
jullie er stiekem van-
door gaan?











Myriam woont
op een open plek in
het Everzwijnenbos!
Vanuit de lucht is het
gemakkelijk te
vinden, Grote
Smurf!



Hildo?! Wat doe jij hier
midden in de nacht?

Hetzelfde
als jij, Alwin!
Ik ga kijken of
er schatten
in het heksen-
huis zijn
verstopt!



... Ik heb overal gezocht, maar
niets!

Ik ben niet
op m'n gemak!
Als de heksen ons
hier aantreffen,
betoveren ze
ons!



Wees gerust, ik
zag hoe ze naar de
Pas van de Gehan-
gene trokken!



We weten
genoeg,
Smurfjes!
Op naar de Pas
van de Ge-
hangene!



Een ooie-
vaar! Midden
in de nacht!

Dat brengt
ongeluk!
Weg hier!

Later...

Daar is de Pas van de Gehangene, Smurfjes. Geen spoor van Myriam! En ik betwijfel of ze in zo weinig tijd veel verder is gekomen...



De dag breekt aan! Op weg!



WOEEEEAAAAH!
Ik haat vroeg opstaan!

Het zal wel moeten als we op tijd bij de Kale Berg willen zijn!



De Kale Berg? Wat hebben we daar te zoeken?



Eén nacht per jaar komen alle tovenaars en magiërs daar bijeen voor hun geheime ceremonie. Daar ga ik m'n heksen-examen afleggen...



O ja? Misschien kan ik ook tovenaar worden! Ik heb er verstand van, hoor!



Je kookt vleermuismelk op een vuurtje van mandragorawortels en dan...

Wacht even!



















HRRROOAAARRR!



HIK!

HRRO?



Je dagen zijn geteld,
vreemdeling!

HIK!



Prins Ali de magiër!
Wat een verrassing!
Bent u ook op weg naar
de Kale Berg?

Vrouwe
Myriam!

HIK!



Uw dienaar, mevrouw. Mag
ik u uitnodigen de reis op m'n
vliegende tapijt voort te
zetten?

HIK!



Erg vriendelijk, hoogheid, maar
ik kan m'n vrienden moeilijk
alleen laten...

HIK!



HIK!

BRRROOM



HIK!







EXCUSEER, VROUWE MYRIAM!
IK WIST NIET DAT HIJ EEN
KIND VAN U WAS...

HIK!
Ik ben geen HIK!
geen kiHIK! van haHIK!
Ik ben HIK! en HIKtig
jaar!



En i-HIK! wil nou eindeHIK! dat
ieHIK! mand een einde aan die
HIK! maHIK! Da's toHIK! niet
zo moeiHIK! JE HOEHIK! ME
ALLEEN MAHIK! BANG TE
MAHIK!KEN! HIK!



Pas op, Pirrewiet,
er zit een spin
op je mouw!

Wat!
Waar dan?
Waar dan?



Ik ben als de dood voor die
beesten!

Wind je
niet op!
Hij kruipt
nu naar
je oor!



HAAL WEG, HAAL WEG!

Kijk toch
uit! Nu valt
hij in je
boord!



AAAAAAAH! HELP!

Zo,
we kunnen
verder.
De hik is
over.



HA! HA!
HA!

Als dat
een grap was,
kan ik er niet
om lachen!



Intussen bij Omnibus...

We hebben overal
gekeken, meester
Omnibus. Maar als
vrouwe Myriam door
het bos gaat, was ze
onzichtbaar
voor ons...



Er zit maar één
ding op: zelf naar de
Kale Berg gaan!

Doe
het niet,
meester!
U bent nog
te zwak!



Hebben jullie de gesels, de touwen en de netten? De crucifixen? Op pad! Voor het nacht wordt zullen die duivelsknechten branden!



Gingen ze deze kant op? Naar de Kale Berg?



Dan moeten ze de Oude Brug passeren!



Nee, het spijt me, maar ik moet verder. Ik voel een naderend gevaar... We moeten voor het nacht wordt de Oude Brug overgestoken zijn!



Olivier heeft gelijk, meester Omnibus! De Kale Berg is ver weg...

Ja, meester! Het is uren rijden...



Ik moet beslist het plan van die verrader Ubiquitas verijdelen en vrouwe Myriam waarschuwen! Als het al niet te laat is!



Maar waar vinden we een paard dat snel genoeg is? En een wagen?

Ik ga niet over de weg. Ik volg de Veldslangrivier...

?



De... de rivier... Maar die reis is nog veel langer! Er zijn zoveel bochten... En u moet tegen de sterke stroom in! En...

Geef me de grote atlas, Olivier!



... En daar stappen we op de andere oever. Ter hoogte van de Weidse Weide gaan we weer te water en zakken we af naar het Takkenbos...



Daar steken we een landtong over om weer de rivier te bereiken, die we afzakken tot aan de Lagendaalse Pieken...



... En vervolgens varen we naar het Hellend Vlak, dat we zonder natte voeten oversteken. We komen weer bij de rivier en gaan naar de Bijstand-In-Noodkerk...





Dit is onze redding!

?



Verhalen van reizigers brachten me op het idee om iets van wilgentenen en leer te bouwen...



Een... een leren boot?

Ja, en volgens mij is hij onzinkbaar!



We gaan hem te water laten.



De Oude Brug is een kwart mijl verderop, maar ik neem liever het zekere voor het onzekere... We steken hier de rivier over.

Een brug? Is er een brug in de buurt?



Waar ga je heen?

Ik ben even snel aan de overkant als jullie, maar met droge voeten!



Verberg je in het struikgewas om de tovenaars te overrompelen!



Sneller, Sikje! We moeten eerder dan zij bovenaan de rotswand zijn!



Hee, daar is dat oude mens weer! Ik kom haar ook overal tegen!









Ze zijn
ladderzat!

Waar zijn
de tove-
naars die we
moeten
verbranden?

Ze hebbHIK! een
duivelse list geHIKt!
Maar HIK ben nog niet meHIK
ze klahiK!

Heb je het lokfluitje, Amandine?
Het wordt nu snel donker...

Natuurlijk,
mama!



FLUUIET

Gelukkig zijn er veel
vuurvliegjes in dit jaar-
getijde!



Hier, Pirrewiet,
jij mag ons pad
verlichten!



Gaat u met ons mee
naar de Kale Berg?



Nee, ga maar vast voor-
uit... Ik wil nog brem plukken...

Ik snap
al waarom!
Goede reis!



Onder-
tussen...

Ziezo,
beste Olivier,
de eerste
etappe is
al achter
de rug!



Ik weet niet waar
je nu bent, Myriam,
maar ik weet waar
ik je zal gevangen-
nemen!











Smurf de vingerhoed tussen je rechterduim en -wijsvinger en de ring in je linkerhand... Nu smurf je de vingerhoed in de ring...



Smurf nu de zilveren rammelaar over de beide andere onderdelen om ze tot één geheel te smurfen...



De Machtsbol is opnieuw geladen!



En ben ik nu de machtigste tovenaars ter wereld?

Dat klopt, Pirrewiet.



Kan ik alles vragen wat ik wil? Tonnen wijn, parelhoenders in bladerdeeg, muziekinstrumenten...



Of nog beter, ik kan me laten benoemen tot koning, met 'n prinses trouwen, of nog beter, met een harem, over de aarde heersen en...



Nee, Pirrewiet. Binnen dit pentagram smurf je geen enkele macht. En als je 't pentagram verlaat met de volledige bol...



...word je, omdat jij 'm in elkaar hebt gezet, door de bliksem getroffen!

De...De bliksem?



...En hier is een donderslag!

!?







Het gekraai van een verre haan maakt een einde aan de Nacht van de Magiërs. Het onweer is voorbij, in de velden en op de Kale Berg is de rust weer-gekeerd...



Hoe kan ik je bedanken voor alles wat je voor ons gedaan hebt? Zonder jou was onze wereld een vreselijke toekomst tegemoet gegaan...



KEN JE DE ANDERE ALBUMS VAN DE FANTASTISCHE WERELD VAN PEYO ?



JOHAN EN PIRREWET

1. DE NEDERLAAG VAN BASENHOU
2. DE HEER VAN RODENSTEYN
3. DE DWERG IN HET ROTSBOS
4. HET RAADSEL VAN DE MAANSTEEN
5. DE EED DER VIKINGEN
6. DE BRON DER GODEN
7. DE ZWARTE PIJL
8. DE SLOTHEER VAN SCHOONBURG
9. DE FLUIT MET 6 SMURFEN
10. DE OORLOG DER 7 BRONNEN
11. DE RING DER MERENBERGERS
12. HET ONZALIGE LAND
13. DE HEKSERIJ VAN BOZERIK
14. DE HORDE VAN DE RAAF
15. DE TROUBADOURS VAN STEENBERGEN
16. DE NACHT VAN DE MAGIERS



DE SMURFEN

1. DE ZWARTE SMURFEN
2. DE SMURFURHER
3. DE SMURFIN
4. HET EI EN DE SMURFEN
5. DE SMURFEN EN DE KRWAKAKRWA
6. DE RUIMTESMURF
7. DE LEERLING-SMURF
8. DAT MOET JE SMURFEN
9. SMURFE KOPPEN EN KOPPIGE SMURFEN
10. SMURFENSOEP
11. DE OLYMPISCHE SMURFEN
12. DE BABY SMURF
13. DE SMURFJES
14. DE Vliegsmurf
15. EEN KUSJE VOOR DE SMURFIN
16. BABY SMURF WIL EEN BEER
17. DE GELD SMURF
18. DE JUWELEN-SMURFER
19. DOKTER SMURF

NIEUWE REEKS

- SMURFENSTREKEN 1
- SMURFENSTREKEN 2
- SMURFENSTREKEN 3



STEVEN STERK

1. DE RODE TAXI'S
2. MEVROUW ADOLPHINE
3. DE 12 WERKEN VAN STEVEN STERK
4. OOM PONNES
5. CIRCUS BODONI
6. LADY ADEL FINE
7. DE FETISJ
8. OVERVAL OP HET WITTE DOEK
9. HET EILAND VAN DE TWEEDRACHT
10. DE WEG NAAR HET ZUIDEN

